

אמרתי לעצמי 'גיבלי! הלכת'. בי נתיים שרתי לעצמי שיר פלמ"ח

קצינים בתוך מחנה המעצר. אחרי ארבעה חודשים הסמל יצא אליי ואמר לי: 'גיבלי, הדלת פתוחה. אתה משהחור'. העמיסו אותי על משאית ולקחו אותי למעבר מנדלבאום. אריק שרון וגנדי חיכו לי שם, הצדעתי להם וחזרתי למחנה. הסיפור הדהים את כולם ושיגע את המדינה. כשהחזרתי ליחידה, שחטו לכבודי 40 ככשים ועשו חפלה גדולה עם מדרה וכל העולם היה שם."

■ עוד "פעולת תגמול" ■

היחס הטוב אליו מצד הלגיון הירדני הזכיר לו, בעודו בכלא, יחס שונה מעט שהוא קיבל ארבעה חודשים לפני הפעולה - מהמטרה הצבאית. "באותה השבתות, אריק ביקש ממני שאקח את המשאית ואסיע את החברה שלנו הביתה לקיבוצים. באותה תקופה, מי שנסע בשבת היה צריך לקחת איתו 'שבתון רכב', שזה בעצם תעודה שמתירה לנסוע בשבת. שוטרים צבאיים בטבריה תפסו אותי בלי התעודה וקיבלתי מהם מכות רצח. במשך התקופה שישבתי בבית-המעצר אצל הירדנים חשבתי כל הזמן על המכות שחטפתי מהמטרה הצבאית, כי בניגוד אליהם, הלגיונרים התנהגו אליי יפה והתייחסו אליי בכבוד.

"התקשרתי למחנה שלי בסטף ואמרתי 'פלאח' (ניסים שמאל, פ"ו): 'אני מדבר איתך עם אויקים על הירדנים'. קצין המשטרה הצבאית שמע את השיחה, הוא לקח את השפופרת ורוק לי על הראש. אמרתי לו: 'אני עוד לא הספקתי להתחם לצה"ל. אני אגיע לתחנה הזאת ואפוצץ אתכם'. הוא העביר אותי לקלבוש. עד היום הדבר הזה מרתיע אותי.

"כשהשתחררתי מהמעצר, אריק הזמין אותי למשרד וצעק עליי 'מושתן שכמוך! עוד לא התגייסת לצבא וכבר אתה מרביץ לשוטרים צבאיים? אמרתי לו: 'אני נשבע לך, לא הרמתי יד ולא צעקתי. ריברתי בשקט עם פלאח ואמרתי לו שאני קשור בירדנים'. הוא הרגיע אותי ואמר לי: 'אתה תמשיך להתאמן, אל תגיד מילה לאף אחד ואתה תשמע ממני'.

"אחרי חודשיים, אריק קרא לי והזמין את כל לוחמי ה-101. הוא חילק להם אלות מצינור גומי, שמילאו אותן בחול. נסענו לטבריה, דפקנו ברלת של המשטרה הצבאית, הם פתחו לנו אותה ופשוט נכנסנו פנימה. חבר'ה נכנסו למחסן הנשק וסגרו אותו. בחדר האוכל ראיתי את הקצין שהיכה אותי והומנתי אותו אליי. 'תגיד לי, אתה השתגעתי?' אמרתי לו ונתתי לו סטירה לפנים. שלמה באום, אחד הלוחמים, נתן הרצאה לשוטרים שהיו במקום על תפקיד השוטר הצבאי. "אחר-כך הומנתי לבית של מפקד המשטרה הצבאית בחיפה. אריק אמר לי: 'אם הוא לא מגיש לך כוס תה ועוגה אל תדבר איתו ככלל'. הסיפור הזה הגיע למשה דיין והוא הורה לסגור את העניין."



גיבלי (למטה) עם הרמטכ"ל, משה דיין. "זה היה הצעד הכי נכון"

ורדגתי והם יצאו. הלגיונרים הקימו אוהל בבית-החולים ברמאללה, כדי לשמור עליי כל הזמן. אחרי שבוע העבירו אותי למחנה מעצר בורקא".
לאורך השנים סופרו לא מעט סיפורים על עינויים קשים שגיבלי עבר: בעיטות בנסיעה לרמאללה, מכות בחגורת עור במהלך החקירות, אוכל ומים במידה מועטה. גיבלי עצמו, בריאיון ל"במחנה", פחות מתשע שנים לאחר האירוע, סיפר על העינויים ועל כך שהרופא שאלי הוא הלך, טען כי הוא "בריא כמו סוס". היום גיבלי טוען אחרת. לדבריו, היחס של הירדנים אליו היה מצויין. "לא חטפתי אף מכה. לא בוקס, לא סטירות ולא איומים", הוא מעיד. "דיברו איתי ומצרי עניתני על מה שעניתני, ועל מה שלא רציתי לא עניתני. בשבי תמיד התפעלתי מהאוכל שהיה יוצא מן הכלל, עד ששאלתי לשמו של הטבח כדי ללחוץ לו את היד. טיפול רפואי לא קיבלתי, הפצע בפנים הגליד מיד כי הייתי בתנוחה על הגב של מאיר, והכרור לא נכנס לעצם וכך זה יכול היה להתאחות. "במשך תקופת השבי הייתי ב-14 חקירות של

בינתיים שרתי לעצמי שיר פלמ"ח: 'שאוון התותחים נדם / שדה הקטל נתיים / בשרה חייל בודר ישוח / יזמר עם עננים ורוח, ופתאום שמעתי להתייעץ עם החברים. הוא חזר אליי ואמר: 'גיבלי, אנחנו מקבלים את ההצעה שלך. תהיה חזק'. דויד נפרד ממני לשלום ואחריו הגיעו החברה אחד אחד ולחצו את ידי. מאיר הר ציון היה היחיד שאמר לי: 'אל תיכנע להם! הלוחמים נפרדו ממני לשלום ולקחו ממני את הנשק. לפני היציאה לקרב לקחתי מארול, אחד המפקדים שלא השתתפו במבצע, את השעון. כעת, הסרתי אותו מידי, הגשתי לחברים וביקשתי שיחזירו לו את השעון. אני שכבתי בשטח בלי יכולת לעשות משהו."

■ נופל בשבי ■

"לאחר שעזבו אותי, נשארתי עוד שעתיים בשטח, כשאני שומע את הרם יוצא מהפציעה בפנים ומהברך. אמרתי לעצמי 'גיבלי! הלכת'.

ולא גילה את המידע שהיה ברשותו. על התנהגותו הוענק לו עיטור העוז.

■ מבקש להיעזב ■

"בתאריך 28 ביוני 1954 יצאנו לפעולה, בעקבות רציחתו של יהודי ברעננה יום קודם. באותו היום, אריק עשה חשבון לאן העקבות הובילו, והן הובילו לכפר עוזון שאחרי קלקיליה. שבעה מתוך 40 הלוחמים של היחידה יצאו לפעולה תחת פיקודו של מאיר הר ציון, שכבר אז היה לאגדה. "נסענו לפעולה מקיבוץ אייל. צעדנו ברגל 17 קילומטר והגענו למחנה הצבאי הלגיונרי. עד שהגענו למחנה, לא גילו אותנו. הגענו לגדר, המתנו קצת והסתערנו לאוהלים. היה חושך, ורק מאוהל אחד בקע אור. רצתי לכיוון האור והטפתי כדור ברגל. צעקתי לאהרון רוזי, אחד המפקדים, 'נפצעתי'. הוא אמר לי 'תרגעו, נגמור מהר ונאסוף אותך'. שכבתי בשקט ומאיר הר ציון העמיס אותי



גיבלי היום. "לא הייתה ברירה" צילום: ברית שליט

על הגב, או חטפתי כדור נוסף בפנים. מאיר סיפר לי אחר-כך שהוא הכניס שלוש אצבעות לפצע והבין שאני גמור. "החלטתי להודיע להם שיעזבו אותי בשטח, כי הלגיונרים התעוררו כבר והפעילו נשק. הם הפעילו מרגמות ונסעו להפש את החבורה. מאיר הוריד אותי מהגב והשיכו אותי על הרצפה. אמרתי לדויד 'עזבו אותי כאן, תפנו את המקום ותברחו מכאן'. לא הייתה ברירה. היינו במחנה צבאי מוקף לגיונרים שפותחים באש על שבעה חבר'ה. זה היה הצעד הכי נכון."

גם היום, גיבלי מצדיק את השיקולים שהנחו אותו ואת חבריו, למרות המנטרה של 'אם מפקדים

סמל יצחק גיבלי קיבל את עיטור העוז על שביקש להיעזב בשטח כדי להציל את חבריו, ולא נשבר בשבי

היום, כנראה שהסיפור לא היה עובר. לא שחסרים לנו גיבורים, אבל קשה להאמין שלוחם פצוע היה דורש מחבריו וממפקדיו בשטח הקרב, להניח לו מפני שהוא מכבד עליהם, כאשר הוא יודע שאם הוא לא ימות מפצעיו, הוא כנראה יילקח בשבי. גם אם הוא היה מבקש, גדולים הסיכויים שהם לא היו נעים לבקשה. די להיזכר בפעולות התגמול של היחידה ה-101, כדי להבין שבשנות החמישים הכל היה שונה. יצחק גיבלי נולד בשנת 1930, ובגיל 17 התגייס לפלמ"ח. עם פירוק היחידה, העבירו אותו לגדר 22. לאחר שחרורו הוא שימש כנהגו של רחבעם זאבי, והקשר ביניהם המשיך גם לאחר מכן. בשנת 53, תקופה קצרה לאחר הקמת ה-101, הוא חזר לצבא והצטרף ליחידה כלוחם. בקיץ 54, יצא שבעה לוחמים מיוצאי היחידה המיתולוגית - שבינתיים התמוזגה עם גדוד 890 של הצנחנים - לפעולת תגמול בכפר עוזון. במהלך הפעולה נפצע גיבלי והורה לחבריו להשאירו בשטח, על מנת שלא ייפגעו בעצמם, ולאחר מכן נלקח בשבי הלגיון הירדני. במהלך החקירות, הוא לא נשבר

■ מבצע גי"ל

פעולת "גי"ל" - גיבלי יצחק לחופש, התבצע באוגוסט 54, במטרה לחטוף לגיונרים ירדנים שישמשו קלף מיקוח לשחרור הלוחם הישראלי. בפעולה הראשונה, הודיעה ישראל לירדן כי היא תפסה שני מסתננים ערבים והיא מוכנה להשיבם באמצעות קציני אור"ם ומשטרת ישראל. נקבע כי מקום המפגש יהיה מחסום מוקיבלה בעפולה. המטרה הייתה להשתלט על הכוח שיבוא לקחת את המסתננים ולהסתלק. "קצין האור"ם" היה אריק שרון, "מפקד השוטרים" היה מאיר הר ציון, ואילו שמוליק אומני ואלישע בן צור היו ה"מסתננים". אלא, שבהגיעם למחסום כמתוכנן, הירדנים סירבו לקבל את המסתננים והם נאלצו לשוב על עקבותיהם. בפעולות נוספות, הצליחה היחידה ללכוד שבעה קצינים וחיללים ירדנים, שהיוו את קלף המיקוח לשחרור גיבלי. המידע במסגרת זו ניתן באדיבות אתר האינטרנט "הצנחנים: העשור הראשון" - www.202.org.il