

הצנתו קרוע הגרון התחיל לנשום שוב חתח אש עזה פתח הרופא הצבאי את גרונו של מפקד הצנחנים מאיר הריצ'ון, החדיד אליו צינור מתכת - והצילו ממוות בטוח

חילה נשמעה הזעקה בליבו של שדה הקרב: "דוקטור, כואב שוכם שם פצוע קשה ליד הקרן..." ד"ר מוריס אנקילביץ מיהר למקום והבחין בחדש אחד המפקדים הקרובים הנעדרים ביותר בצבא, סרן הצנחנים מאיר הריצ'ון, שוכם בשלולית של דם. גרונו היה קרוע ממוות, שחרר לבואו ונשאר תקוע בתוכו. ד"ר אנקילביץ, שהיה זה לו הקרב הראשון בחייו, לא איבד את עשתונותו. הוא רכן במהירות אל הריצ'ון, גילה את הפצע והבחין מיד בנסיחות גדולה, שנגרמה מפגיעה אנושה בעורק הצואר. הפגיעה סתמה את סממונות הנשימה של הפצוע, עד הנק. בהגיעו הפקד שלאחר מכן בוצע ד"ר אנקילביץ גלוי מול אש האויב, את המכשע המזהיר ביותר בתולדות הרפואה הצבאית הישראלית.

היה זה באחד החודשים האחרונים של שנת 1956. הירדנים ביצעו מעשי רצח שיועזו את חישוב. המעשים התמורים הביאו אחריות פעולות הנגמול מתוצרת. באחת מפעולות אלה, הקרב על מספרת אל-ראהוה, ביצע ד"ר אנקילביץ את המעשה, עזר וכה לאחר מכן בציון לשבח, שניתן לו על-ידי ראש המטה הכללי דאז, משה דיין.

הנני לציון לשבח את סגן מוריס אנקילביץ על בצעו ניתוח לפצוע אנוש בתנאי קרב, תוך גילוי אומץ לב למופת!"

ד"ר אנקילביץ נולד 26 שנה קודם לכן, בברסלאו שבגרמניה. השם שנועד לו על-ידי אביו היה משה, אבל הפקדים הגרמניים, "גורמנו" את השם היהודי ושמו בפנקס הלידה - מוריס, בגרמנית, אומר אנקילביץ - כיום רופא מצליח בבית החולים תל השומר, - היה לאבי בית-מסחר משגשג, שאיפשר חיים טובים להוריו, לי ולאחותי הבכורה. אבל בשנת 1933 נאלצו, עם עליית הנאצים, לעזוב את עיר מולדתו ולברוח לצרפת. בצרפת החיישה משפחת אנקילביץ בטולון ומורייז בו

לשאת את הפצו. הרופא הצעיר בצעמו נעלב עמוקות ופנה להנהלת הנמל. לבסוף, אחרי תחינות ותביעות, הסכים מישהו להעביר את מטלטליו. זאת הייתה קבלת פנים גסה מאד, הוא נזכר בצער.

כמה שבועות לאחר הגיעו לארץ התגייס לצבא והוצב כרופא גדודי ביחידת הצנחנים. לא רציתי ללדת את השרות, הוא אומר, "השבתי לגמור עם זה ולהתפנות לעבודה כרופא אורח, כדי לאפשר לכל משפחתי להגיע לארץ."

כשהגיע למחנה הצנחנים, לא ידע עדיין עברית, אבל בעזרת מעט המילים שעוד זכר מימי תלמוד-תורה הצליח להבין את דברי המפקד שהקביל את פניו. המפקד הסביר לו, כי ידרשו ממנו השתתפות במבצעים הדורשים מאמץ ואומץ לב, ושאל אותו אם הוא מוכן לקראת תפקידו החדש. אנקילביץ היה מוכן לכל. מגוי וגמור היה עמו לא להיות סתם רופא, אלא להיהפך לקצין המעורה בחיי היחידה ומשתתף במבצעים. בחייה ובהווה שלה. עברית, כאמור, עדיין לא ידע וגם המקצוע יצר דיסטאנס מסוים בינו לבין החיילים. אבל מסתבר, שהרופא הצעיר הצליח בכל זאת בזמן קצר להפוך ממשקוף זר מן הצד, לחלק מוכר ובלתי נפרד של היחידה.

בד בבד עם היקלטותו בין הצנחנים (הם קראו לו בחיבה, "דוקטור") עבר מוריס אימונים מפרקים למדי, הפך למנהל מרפאה ונשלח לטורס קצינים. משם יצא כחניך מצטיין בריאות, ובשלו ליחידה. היחידה לו עבודה שגרתית. הצנחנים היו בדרך כלל בריאים, ולכל היותר סבלו מכאב ראש או מהתענגנות. לרופא, שהספיק כבר להתנסות בעבודות רפואיות מסובכות, לא הייתה כמעט עבודה.

זמן קצר לאחר שהצטרפו כרופא-קצין הגיעה שעתו הגדולה. בספטמבר 1956 נשלחה היחידה לפעולה הנגמול במספרת אל-ראהוה. עם היחידה נשלח כמוכח גם מוריס, שהייתה לו זאת, כאמור, טביעת האש הראשונה.

כמו כל רופא לא אהב מוריס את המלחמה, "אני אוהב את המקצוע", אמר פעם למראיו, ולא למרות אותו בגלל הכבוד שהוא מנחיל. אבל צבא קיים כדי לעשות

הדבר הופך לזכרון מילולי. אינני יכול להיכנס לאטמוספירה של אותם ימים. הפעולה שעשיתי הייתה כשלעצמה פעולה רגילה ולא מסובכת וכל המיוחד היה בה, שעשיתי אותה בשרה הקרב, מול אש. המעשה הפך לאגדה, שהרבה מפרסתי אינם נכונים. אומרים, למשל, שהכנסתי לתוך גרונו של מאיר קנה של עוזר. האמת הפחות רומנטית היא, שהיו לי בחיק כל הכלים הדרושים."

לדעתו של מוריס, צריך כל רופא להעריך מצב במהירות הבזק ולדעת לפעול מיד. "הפקידו של רופא הוא להציל חיים", הוא מעטעטע, "זה כל מה שמבקשים מאתו ולמשך כך ישגן מספר שניות שצריך לדעת לעשותן. רופאים המבצעים ניתוחים מהירים לאחר תאונת דרכים עושים שיקולים כאלה לעתים קרובות מאוד. לדעת החליט מה לעשות ומיד - זהו חלק מן המקצוע הרפואי. במיוחד זהו חלק חשוב של החירורגיה. בלי זה אני לא הישב שרופא יכול להיות רופא טוב."

מאז המבצע דמשיך ד"ר אנקילביץ לשמש כרופא צבאי, ואף השתתף במבצע סיני. את חוויותיו הקצרות ממבצע זה הוא כתב בסיפור, שפורסם בקובץ סיני. באותו סיפור אומר מוריס, כי כבר מיום הראשון למבצע ידע על-פי התדריך שקיבל ועל-פי המתח הגבוה של המבצע, שפולחנות עומדת לצונח בסיני. בו ביום נקרא כל אנשי גדודו מסדר, ומיד לאחר מכן הוטלו בהתרגשות רבה לתוך הצי-האי.

בשעת הצנחה, מספר מוריס, "שמעתי יריית כוודות, וראיתי מתחתני טאהל בדווי. היריות לא פגעו בנו, אבל כשהגענו לקרקע התברר, שישנם נפגעי צניחה. העברנו אותם לגבעה עליה היינו צריכים להתמקם". באותו לילה המשיכו הצנחנים לתפור עמדות, משום שחייבים היו תוליים במידת המהירות בה יצליחו להתברר. למחרת בבוקר ירד לשטח פייפי, שעלם לפנות את אחד הפצועים שרגלו נשברה בצניחה. ד"ר אנקילביץ טיפל אישית בקשירת הפצוע בתוך המטוס. אלא שבאותו הרגע הופיעו מוגים מצריים, שירו צינור פגזים ופצעו אותו. בנסייתי לקום, כותב אנקילביץ, "אך התקשיתי. נפצעתי! לבסוף קמתי איך שהוא ורצתי אל החובש. ראיתי שגם הוא נפגע ברגלו. המשכתי לרוץ אל המטוס, כדי להוציא את הפצוע שבתוכו, וכך, פצוע בעצמי, הוא הצליח לחלוץ במאמץ עליון את הפצוע הקשור בתוך המטוס הבער."

לאחר מעשה זה נפל אנקילביץ והרגיש לראשונה כאבים עזים בחזה. כעבור זמן, הוא מספר, "אמרו לי כי נתתי להם הוראה כיצד לאחוז בי ויתעלפתי". כשהועברו כבר היה בתוך מטוס, שהחזירו מן הקרב. רק אז, תוך עייפות וחולשה, הסתבר לו כי ספג רסיסים מפגזי מוג. "השתתפתי בסיני הייתה קצרה עד מאד", מסכם ד"ר אנקילביץ.



כאן בוצעו הניתוח (חץ) תחת מער כדורים. התמונה מש' עם אשתו, דליה, מאז (אנקילביץ נראה מגבו). צולמה דקות מספר אחרי הניתוח. כת כפר נלפדי.

הנני עושה ד"ר מוריס אגמון כיום?

אני מתבונן בדירתו החדשה ובספריותיו הקטנה, המכילה מלבד אנציקלופדיות וספרי רפואה גם רומנים בלשון הצרפתית וגם... את כל כתיבי עגנון, "אני אוהב לקרוא", אומר הד"ר, "ספרות יפה, היסטוריה. אני גם אוהב לטייל, כשהייתי בצופים בצרפת עשיתי טיולים איכותיים באופנים (והוא שולף מאות תמונות, בהן הוא מצולם בחיק הטבע, רכוב על אופנוי). אני אוהב מרחבים וטבע. אבל עכשיו יש לי שני ילדים, שמעסיקים אותי כמעט כל הזמן". יש לו, כמוכן, גם אשה. אשה יפה. שמה דליה (יורעאלי) והיא בת כפר-גלעד. הם נישאו בשנת 1959.

את הפגישה אתי קבע לי ד"ר אגמון בחדר המיון של בית-החולים תל-השומר, בו הוא עובד. כשהגעתי לשם ושאלתי כמה אחיות אודותיו, אמרו לי: "ד"ר אנקילביץ הוא עסוק עכשיו". מתברר, כי עבודה הרפואה מעסיקה אותו בשנים האחרונות יומם וליילה (הוא גר, אגב, בשכונת הרופאים שלייד בית החולים וקופץ מפעם לפעם לבקר את חוליו).

עבודתו היא קשה, אומר אחד מעוזריו בבית-החולים, "מגע עם חולים, עבודה עקבית של יום ולילה, תרבויות, ניתוחים, טיפולים. הוא עובד בחירורגיה כלילה, וגומר עכשיו את שנות השתלמות שלו כרופא מנתח. נוסף לזה, אם אינני טועה, מוסף עיוור, יש לו גם תפקידים צבאיים". כן, מאשר מוריס, כמו שאהר רואה, לא גמרת עם הצבא. המשכתי להיות רופא-צבאי ועכשיו אני כבר רב-סרן."

הוא עובד בחירורגיה כללית ואליו מגיעים כל מקרי הניתוח הנחות והחשובים. אני מטפל במצבים אנטומיים, הוא מסביר, "רגל קטועה אחרי תאונת דרכים, שטף דם של פצוע, חייל שקיבל כדור בבטן. זאת העבודה היומיומית שלי".

יש כמוכן, גם ימים קשים במיוחד. ימים של תורנות בהם מבצע מוריס המישה עד ששה ניתוחים. לפני זמן מה, למשל, הופיעו אצלו 18 חיילים, שהתחמכו עם משאית. ביניהם היו גם המישה מקרים קשים. כישוי לו מצב כזה, הוא צריך קודם כל למיין את החולים. לקבוע במהירות את דרגות הפגיעה, ולהתחיל לטפל בהם בהתאם לדחופות הדרושה. הטיפול והניתוח קובעים לא פעם את גורלו של הפצוע.

* * *

ימים אלה נגמרת תקופת השתלמות שלו, שנמשכה שש שנים, ועכשיו הוא עומד לקבל את התואר - מומחה לחירורגיה. אגב, אל החירורגיה פנה רק לאחר שנכנס לעבוד בבית-החולים. קודם לכן לא היה לו נסיון חירורגי רב.

העובדה המפתיעה, המצטרפת לשאר הנסיבות יוצאות הדופן במבצע של מוריס אנקילביץ: הניתוח שעשה להריצ'ון בשדה-הקרב היה גם הניתוח העצמאי הראשון שעשה בחייו.

הנני עושה פולחן כאלה בשעת תאונה? נירגשות יותר היו אינו ואחוזו, שזכו להיות לידו בשעת קבלת הצליש. מוכן שהייתי נרגשת, אמרה האם זמן קצר לאחר הטכס, ואינו אם לא היה נרגשת? אולם קיבלתי את הדיעה על הציון-לשבח בשוויון-נפש. כי מכירה אני את בני זמני ונכונים בעתידו. מוריס סיפר לנו על מקרה הפגיעה ועל הניתוח שבוצע בהצילו חיי אדם שעמד על סף המוות. ידעתי תמיד, כי בני יעשה את המוטל עליו. כאמור, ארצה יחד עם שתי נבותי לראות כיצד הסתדר מוריס, ואנו חוזרות אל בעליו ואביום כשעמנו מטען יקר מאוד. ציון-לשבח, שבני מוריס זכה בו מראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל עבור הצלת נפש יהודיה אחת מצרפתי המות - למתנה גדולה מזו לא יכולתי לצפות."

● **נתיני הוראה לאחוזי - והתקפתי"**

כעת ניתוח. ד"ר אנקילביץ, כיום חירורג-השתלם בתל השומר ניתח את מאיר הריצ'ון בהתנסות ובהצלחה רבה, למרות התנאים ולמרות שהיה זה הניתוח העצמאי הראשון שלו.



כעת ניתוח. ד"ר אנקילביץ, כיום חירורג-השתלם בתל השומר ניתח את מאיר הריצ'ון בהתנסות ובהצלחה רבה, למרות התנאים ולמרות שהיה זה הניתוח העצמאי הראשון שלו.



בימי מהמת הקשים למד אנקילביץ (בעיר) מאורעות - עסק המלחמה. אנקילביץ ומשפחתו יצלו מחמתה הריכוז. עם חברים (ראשון מימין) ועל אפניים - בערותו, שהייתה נדושה

מכתבי הנחיות מסיסים להגיע

מכתבי הנחיות מסיסים להגיע עזייה לארץ הוגשמה רק כעבור חמש-שש שנה. בינתיים פרצה באירופה מלחמת העולם השנייה ומשפחת אנקילביץ נאשרה על-ידי הגרמנים ונשלחה למחנה ריכוז. כולנו ניצלנו, מספר מוריס, "תודות לאחותי הקטנה שרה. משפחתנו נאשרה ועמדה להישלח מיד לעבודת כפיה. אלא שאו היה עדיין בהוקפו חוק ממשלת ווישי, שחייר נשים הוות ומשפחותיהן ממאסר, אמי הרתה או את אחותי שרה ותודות לה ניצלנו כולנו."

בחודשים שלאחר מכן הצליחה המשפחה להסתדר בכפרים ליד טולוז, ומוריס הקטן הסתיר את זהותו האמיתית במדוס בבית-ספר תחת שם נוצרי.

אחרי המלחמה שב מוריס להיות יהודי כדת וכרין ואף השתתף עימן בפני פרשת כתובתה הצופים היהודית בצרפת. כשסיים את בית הספר התיכון עמד בפני פרשת דרכים. לפניו עמדו שלוש אפשרויות: להיות סוחר כמו אביו; להיות כלכלן, או להיות רופא. לבסוף בחר ברפואה, אולי בהשפעת דודו הרופא, שהיה מבקר בביתו יחד עם טכשירי הרפואה, אשר עשו על מוריס רושם רב. בתורת לימודי הרפואה לא היה דבר קל בשביל מוריס, משום שמשפחתו הייתה אותו זמן בדוחק. למרות זאת, הסכים אביו לתמוך בו במשך שבע שנים, עד שסיים את הלימודים וקיבל את ההסמכה. שנות הלימודים היו גם שנות התקשרות פשוט למקצוע החדש. כשנכנס מוריס לפאקולטה לרפואה, לא היה לו קשר נפשי למקצוע. במשך הזמן, אחרי שנות עבודה עם חולים, הוא הגיע למסקנה, כי לא טעה בבחירתו. זמן קצר לאחר גמר לימודיו, כשניתנה לו אפשרות לעבוד עבודה מעניינת בבית-חולים ליד טולוז, הוא הוסיף את עצמו כרופא מוכשר, ועד היום הוא מקבל מכתבים מן הרופאים הניתוחים, שעבדו במחיצתו באותו זמן.

מה מוריס רופא צעיר ומצליח מאד לנוח את המרפאות, שרק עתה קנה בהן וריסת רגל, לעזוב הכל ולעלות לארץ-ישראל? "קודם כל, כפי שאמרת", עונה מוריס בחיוך, "הרקע הציוני של משפחתי, שניה, האידיאליזם כנראה טבוע בנדי. מאז ימי ילדותי הונחתי על ברכי התורה והתלמוד. כשגמרת את הלימודים, ידעתי שאם אמשיך להיות בצרפת, אחולב באחד החיים. לא רציתי שדבר כזה יקרה והחלטתי לעזוב הכל ולעלות לארץ."

● **הצנחנים סבלו רק מהצטננויות**

מכמה שנים

מכמה שנים הצנחנים סבלו רק מהצטננויות מדי נמצא חייל שהחזיק את הפנס הקטן ודוקטור אנקילביץ שלף איזמל מנתחים ופתח את כל קני הנשימה מתחת לגרונו. בפתח הגדול החריד צינור מתכת מיוחד למקרים כאלה. פתחו של הצינור נשאר בחוץ, והוא סיפק אוויר לפצוע מן החכרה.

הפגישה הראשונה עם הארץ לא הייתה מעוררת ביותר. ד"ר אנקילביץ הגיע לגמל (שילמתי בעצמי את הנסיעה לארץ), אבל לא נמצא שום סבל שיסכים