

תמיד מההראשונים, תמיד מהמסתערים



אהרון דויד' ז"ל.
אחד ויחיד
| צילום ארכיון:
זום 77

איתן הבר

על אהרון דויד' שנפטר בסוף השבוע שעבר בגיל 84 אפשר לומר שבו-רא עולם בנה רק דוגמה אחת כמותו, אולי מעט יותר, ומיד לאחר מכן השמיד את השטניץ.

אהרון דויד' היה דמות שונה, אחרת, בנוף הצה"לי והישראלי. בעיניי הוא היה הביטוי הפיזי והרוחני המדויק ביותר למושג זקיפות קומה. במר בן הפיזי, האיש התמיר הזה היה הכי זקוף-קומה שראיתי בחיי. מן ההיבט הלאומי, הישראלי, הוא היה המעריץ הגדול ביותר של כל מה שקשור במדינת ישראל, בארץ ישראל, ביהדות – אף כי הייתה לו גם ביקורת נוקבת על הנעשה ועל הנשמע.

אהרון דויד' שאותו נלווה היום למנוחת עולמים ראוי להימנות עם אותה חבורה שעליה פעם ייכתב: ממייסדי מדינת ישראל. לוותיקי הארץ אין צורך להכביר מילים עליו. אומרים דויד', וזה הכל וזה מספיק.

לכל אחד מהוותיקים יש 1,000 סיפורים עליו ולכל אחד יש את הרוידי שלו. אז כור אותו תמיד כמי שסוּחב אחריו שובל ארוך-ארוך של אגדות כלוחם צנחנים וכשכן בשיכון הצנחנים שהרבה דברים שנעשים ונשמעים במדינה היו בלתי תקינים בעיניו. דויד', בשנותיו האחרונות, עם צווארון מתכת אורתופדי, סבל בשקט, וקמטי הזקנה הרחיקו אותו מדמות מפקד הצנחנים שהוליך גייסות אל הקרב ופיזר סביבו יופי ישראלי טהור ומזוקק. אילו היו זקוקים הצנחנים לדויד' גם במודעות פרסום – היה אהרון דויד' מועמד רציני (במקומו, אגב, כיכב פעם אל"מ אריק רגב ז"ל בסרט הסברה על הצנחנים).

תת-אלוף (מיל') אהרון דויד' היה מראשוני הצנחנים. בתפקידו וברגתו בצנחנים ראה את חבריו המפקדים בגדוד 890 פורשים מן השירות בעקבות מינויו של אריק שרון. הוא החליט להישאר בצנחנים וקשר את גורלו עם הכומתות האדומות. דויד' פיקד על מחלקות, פלוגות וגדודים והשתתף בפעולות התגמול של שנות ה-50, בין השאר גם בפעולה השנויה במחלוקת בקיביה, שבמהלכה

נהרגו עשרות אזרחים ירדנים. את דמו-תו הזקופה, תמיד זקופה, של דויד' אפי-שר היה לראות בקרב העקוב מדם במצרי המיתלה בסיני ולאחר מכן בשורה של פעולות ומלחמות. תמיד מהראשונים, תמיד מהמסתערים, תמיד מהמדריכים והמורים, מחוץ לשעות הקרב. הוא היה מורה בנשמתו.

אחרי שסיים את שירותו בצה"ל הקים והיה אחראי לארגון "שאל" שסחף אלפי מתנדבים יהודים מארצות הגולה לסייע לצה"ל. דמותו, שוב זקופה כתמיד, נראתה בכל המחנות הלוגיסטיים של צה"ל, מדריכה ומכוונת סבתות יהודיות מדטרואיט וצעירים מקליבלנד. דויד' גבר על קשיים בירוקרטיים רבים בדרך לקליטת אותם מתנדבים במחנות צה"ל. מה הפלא בכך? כולם שמעו את השם דויד' בטלפון, הצדיעו בסתר ועשו הכל כדי למלא את בקשותיו. היו עוד כמה קצינים בכירים בצה"ל בשם דויד', אבל הדויד' הזה היה אחד ויחיד. ככזה ייטמן היום בבית-עלמין אורחי, אבל אילו היה לנו מקום מנוחה אחרון כמו ארלינגטון בארצות-הברית, היו טומנים את אהרון דויד' בשורה הראשונה.