

בניה בונה סוכת שלונג



בניה ריין ז"ל

מיזם צוות הבונים המפורסם של התנועה הוקם לזכרם של בניה ריין הי"ד ושני בניה נוספים שנפלו במערכות ישראל. אחות של ריין, בת אל קוסובסקי, מספרת על דמותו <<< אודיה רובין בן זקו

77

בת אל קוסובסקי ובנה בניה



תפקידים, אך התעקש להצטרף ללחימה. הוא הוביל כוח שנקרא בקשר "כוח בניה" וחילץ בהצלחה לוחמים רבים. בדרכס למשימת חילוץ נוספת נפגע הטנק של בניה מטיל נ"ט (נגד טנקים), וכל אנשי הצוות נדרגו.

בכוח בניה היו חברים סמ"ר אדם גורן הקיבוצניק, סמ"ר אורי גרוסמן (בנו של הסופר דויד גרוסמן, שנחשב לסמן שמאלי מבחינה פוליטית), וסמ"ר אלכס בתנימוביץ, שעלה ארצה מברית המועצות לשעבר. במובן הזה היה הטנק מעין מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, ואצל בניה הקשר בינו ובין אנשים ממגורים שונים היה חזק במיוחד.

מורשתו של בניה - הענווה, הנתינה, אומץ הלב והדבקות במטרה - מונצחת ברחבי הארץ בעשרות דרכים. בת אל גרה בשכונת נופי בניה, שנקראה על שמו, היא גם קראה לאחד מילדיה על שם אחיה. "לכל אחת מהאחיות יש ילד שקוראים לו בניה. לא מזמן הייתה חתונה של האחיינית הגדולה שלי, וכולם הצטלמו ביחד. פתאום חששתי לעצמי כמה בניה נמצא פה, כמה הוא נוכח בחיים שלנו וכמה עוד הרבה אנשים מנצחים את המורשת שלו".

גם בבני עקיבא דמותו מונצחת, בין השאר בצוות הכתים שהוקם לזכרם של בניה שראל, בניה ריין ובניה רובל הי"ד, ומספק עזרה ופתרון לאנשים שזקוקים לסיוע בבניית סוכה בכל רחבי הארץ. "הנרעד שלנו רוצה להיות מתוך מקום של עשייה ושואב השראה מאנשים שהיו כאלה. העובדה שבניה נפל מתוך נתינה לא הייתה במקרה. אני רוצה לאחל לנרעד ולכולנו להמשיך את האחרות ואת הנתינה הזאת. כשאתה חושב לא רק על עצמך אתה יכול להגיע למקום של אחרות ואהבה ולהסתכל על עם ישראל כאחד". ■

ניה הוא דמות מיוחדת, מושלם שהספיק לעשות הרבה דברים בחיים שלו, אומרת בת אל קוסובסקי, אחותו הקטנה של סרן בניה ריין הי"ד, שנפל במלחמת לבנון השנייה. "הוא היה טיפוס שהיה אכפת לו מכל דבר ומכל הסובבים אותו. מגיל צעיר הוא חי חיים של נתינה ושל הסתכלות כללית על העם והחברה. "ביום הולדתו ה-40 התאספו אצלנו חברים מהתיכון, וכל אחד סיפר איזו מתנה הוא קיבל מבניה. כמעט כל הסיפורים היו קשורים לזה שבניה ראה אותם כשהם היו במצוקה, דחויים חברתית או אפילו רק זקוקים לחיוך. בענווה ובשקט, בחצי חיוך על הפנים, אפשר לראות אילו דברים הוא השאיר אחריו בעולם".

בניה גדל והתחנך בסניף קרני שומרון, יצא לכל המסעות והסמינריונים ונעשה מדרוך בתנועה: "גם כשיצא ללמוד בישיבת נתיב מאיר בירושלים הוא לא ויתר על ההדרכה והיה חוזר באמצע השבוע ובשבתות להעביר פעולות. העשייה הזאת הייתה חשובה לו מאוד. כשהייתי בחופש הגדול של כיתה ח' בניה שאל אותי מה אני מתכננת לעשות בחופש. כשלא נתתי לו תשובה שריצתה אותו הוא שלח לי טלפון של מישהי מקייטנת איל"ן כדי שאתנדב בצוות הטכני של הקייטנה, העיקר שאעשה עם עצמי משהו שמועיל לחברה".

נקודת האחרות הייתה מרכזית בחייו של בניה. עם תחילת המיתנים לצבא הוא קיבל זימונים לגיבושים של סירות ויחידות מיוחדות. "הוא עשה כל מיני גיבושים והיה יכול להתקבל, אבל אחרי תקופה בישיבה הוא החליט שהוא רוצה להתגייס דווקא לשריון, כי הוא האמין ששם כל עם ישראל נמצא. מההתחלה הוא התחבר שם לכולם". בפרוץ מלחמת לבנון השנייה היה בניה בין



בני הדודים על שם הדוד בניה ריין הי"ד